

Föreningen Svenskbyborna

Nyhetsbrev, vintern 2016



Hej alla vänner och medlemmar!

God fortsättning på det nya året.

Nu har kylan kommit till Sverige och Ukraina. Vi håller tummarna för att vintern blir mild i Gammalsvenskby, då kolet är mycket dyrt p.g.a kriget och det lär bli svårt att hålla värmen.

I föreningen är det mycket på gång. Styrelsen har under hösten arbetat intensivt med att skriva ner mål och arbetssätt för att skapa en hållbar och livaktig förening som lockar nya medlemmar och yngre generationer. Vi har gått igenom organisationen och skrivit ner riktlinjer och tydliggjort roller, så att det ska bli lättare att värva nya krafter i framtiden.

Sedan första augusti har vi kassören på fastlandet och det fungerar bra. Sophie är med på styrelsemötena via skype och mycket kommunikation sker ju elektroniskt idag. Och med tanke på att en stor del av medlemmarna finns på fastlandet är det oerhört positivt att vi med hjälp av teknik och nya kommunikationssätt även kan ha styrelsemedlemmar i hela Sverige.

Under våren ordnar föreningen flera studiecirklar, utifrån önskemål från medlemmar. Vi börjar med matlagning och historia på Gotland. Det blir också en arkivdag med Jörgen Hedman i Stockholm.

Till midsommar öppnar den nya utställningen om svenskbybornas historia i Svenskbygården. Museigruppen går in i ett intensivt skede nu under våren. Vill du vara med och bidra, ta kontakt med projektledaren Sofia Hoas.

I augusti planerar vi en favorit i repris, en resa till Dagö med Jörgen Hedman och Urmas Seriland som ciceroner.

Vill du ha lite koll på vad som händer i föreningen? Se på vår hemsida och gå med i Svenskbybornas facebookgrupp, där aktuella händelser ständigt kommer in.

Styrelsen

Högtidsdagen 2015

Kyrkklockorna i klockstapeln kallade oss till gudstjänst för att få fira 1 augusti 2015, 86 år efter att svenskbyborna kom hem till Sverige.

Svenskbykören sjöng in till en fullsatt kyrka, där både unga och gamla samlats. Gudstjänsten leddes av Staffan Beijer och biskop Sven Bernhard Fast predikade.

På eftermiddagen hölls sedvanligt årsmötesförhandlingar. Det blev stora förändringar i styrelsen, då flera avsagt sig uppdraget av olika anledningar. Valberedningen hade gjort ett gediget arbete och pratat med såväl medlemmar som styrelsemedlemmar både enskilt och i grupp.

Årsmötet valde ledamöter efter valberedningens förslag, dock efter motförslag och omröstning. Till ordförande omvaldes Sofia Hoas och till ordinarie ledamöter valdes Ann-Christine Wallin, Sophie Hoas, Peter Knutas, Susanne Nilsson, Irene Annas och Ing-Marie Havklint. Och till suppleanter Christina Knutas, Therese Annas-Ljung och Johanna Larsson. Ledamöterna som avgick var Ing-Marie Berg, Mats Engström, Sylve Jakobsson, Kjell Kotz, Mattias Jakobsson, Karl-Gustav Svensson och Mia Kotz. De tackades med blommor och presenter för allt de bidragit med under sina år i styrelsen.

Årsmötesprotokoll och årsredovisningen finns på hemsidan.



Efter sista styrelsemötet för året bakade styrelsen julgaltar enl. Dagötradition. Recept hittar ni på hemsidan!

Höstträff på Gotland

Festkommitteén ordnade en uppskattad höstträff i oktober i Vänge bygdegård. Drygt 100 medlemmar dök upp och åt hemlagad borsjtj med traditionsenligt mycket vitlök. Vi hade också gäster från Gammalsvenskby. Sven Bjerlestam hade kört bil hela vägen från byn och berättade om läget i i byn och Ukraina. Till kaffet berättade Jörgen Hedman och Urmas Seriland om Dagösvenskarerna. Stort tack till våra föreläsare och till festkommitteén med Lilian Jakobsson i spetsen.

Stockholmsträff i Hammarbykyrkan

Det ordnades mycket trevlig och positiv träff med ett 50-tal unga och gamla medlemmar i Hammarbykyrkan i december. Staffan Beijer höll först en stämmingsfull gudstjänst och efteråt blev det fika. Sofia Hoas berättade om föreningens arbete i Gammalsvenskby. Tack speciellt till Britta Hoas, Ingegerd Hasbar och Andreas Schilbach.



Familjen Buskas på Hammarbyträffen

Adventskonsert i Roma kyrka

Kören bjöd på en stämmingsfull adventskonsert den 20 december. Efteråt bjöds på adventsfika. Mycket trevligt med god uppslutning. Tack!

Dags att betala medlemsavgiften!

Årsavgiften är 150:-/ person.
Hemmavarande barn 50:-, dock
högst 350 :- (familj på samma adress).
Insättes på pg 187879-2
Kom ihåg att skriva namn och adress.
Frågor till Hanna Larson,
johanna.larson@hem.utfors.se,
0498-380 62

KALENDARIUM 2016

Se även hemsidan och annonser för info.

Svenskbyns mattraditioner!

Studiecirkel torsd 11/2, 25/2, 10/3 kl 18.00
Frågor till Anki Wallin 0707442017.

”Otendag”, sista torsdagen varje månad
kl. 14-16. 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5
Välkomna på fika i svenskbygården, sista
torsdagen i varje månad!

Mars/april

Släktforskning på riksarkivet

En dag i Stockholm med Jörgen Hedman.
Se hemsida för mer info.

Lördagen den 23/4 kl 10:00

Vårstädning och trädgårdsarbete i Svenskbygården, smörgåstårta till alla.

27/4 – 3/5

Fira valborg i Gammalsvenskby

Resa till Ukraina med K-E Tysk.
Se annons.

Fredagen den 13/5

19.00 Afterwork med svenskbytema
Mat o dryck till självkostnadspris.

Söndagen den 19/6

Vernissage Svenskbygårdens museum

Söndagen den 31/7

Studiekväll med Jörgen Hedman

Måndagen den 1/8 Högtidsdagen

10.00 Gudstjänst
C:a 13.30 årsmöte

v. 32 (Augusti) Dagöresa

Se annons och hemsida.

Oktober

Höstträff på Gotland

November

Hösträfsning Svenskbygården

December

Höstträff i Stockholm

Adventskonsert med kören på Gotland

Kom med i Svenskbykören!

Tycker du om att sjunga? Kom med i Svenskbykören, vi behöver fler medlemmar, framförallt yngre.

Kören håller Svenskbyns sångtradition levande och ordnar konserter lite då och då. I vår planeras bl.a. besök till flyktinganläggningar på Gotland för att sjunga och berätta om Svenskbybornas ankomst till Gotland 1929.

Vi övar sista onsdagen i varje månad.

Kontakta Yvonne Bogren 070-843 07 59

Studiecirklar i vår

Svenskbyns mattraditioner!

Laga mat på torsdagar 11/2, 25/2, 10/3.

Svenskbybornas historia

Studiecirkel med Jan-Peter Knutas. Tre tillfällen.

Anmälan till Studieförbundet vuxenskolan tel 205070 eller hemsidan sv.se/gotland
Frågor till Anki Wallin 0707442017.

Resa till Dagö 2016

I augusti 2015 ordnade föreningen en medlemsresa till Dagö tillsammans med de fantastiska guiderna Jörgen Hedman och Urmas Seriland (Dagös). Det är nervkittlande att få se och vandra på platser våra förfäder en gång brukat. Gå in på hemsidan och se Åke Uthas fina reseberättelse.

I augusti ordnar vi en resa till Dagö igen. Kom med och se spännande platser som Korsbacka, Röicks kyrka och upplev en rökbastu på Mikkelsgården.

Mer info kommer på hemsidan.

Fira valborg i Gammalsvenskby!

Den 27 april-3 maj blir det en grupp som reser till Gammalsvenskby för att fira Valborg. Vi hjälper till att ordna buss ToR Odessa-Gammalsvenskby och ordnar boende hemma hos familjer (60 dollar/natt helpension). Resan Stockholm-Odessa bokar du själv eller via en rekommenderad resebyrå. För mer information kontakta Karl-Erik Tysk, 070-213 20 44

Fortsatt svenskundervisning

Föreningen fick positivt besked på ansökan på 60 000 kr, för fortsatt svenskundervisning och utbytesresor mellan byn och Sverige. En undervisning som dels lär ut svenska, men också håller kulturarvet och Svenskbybornas historia vid liv. Jättekul!



Svenskklassens luciatåg 2015.

Skänk gärna ett bidrag till byn!

Byborna har det extra tungt nu när Ukraina är i kris. Mediciner är tre gånger så som innan kriget bröt ut och hela landets ekonomi är dålig vilket drabbar byborna. Femton män från byn är inkallade vid fronten. Byborna betalar själva mediciner och operationer. Föreningen samlar in pengar på olika sätt och har tack vare Sven Bjerlestam en god kontakt med byn. Föreningen garanterar att pengarna kommer fram. Vi har bland annat bidragit till fler platser på ålderdomshemmet 2015. Sätt in pengar på pg 187879-2 eller föreningens swishnummer 123 225 22 86.
100 kr är till stor hjälp till någon i byn!

Demokratiprojektet ICLD

Föreningen och Region Gotland var värdar när Gammalsvenskbys borgmästare med stab var på studiebesök på Gotland i maj. Förstudien är nu klar och inlämnad till ICLD och vi håller tumarna på att den ger ett 3-årigt projekt som kommer ge ett givande samarbete och utveckling i byn och på Gotland.

Museum till Karl-Olof Hinas minne

Karl-Olof Hinas begravning skedde i kretsen av de närmaste. Många valde enl. Karl-Olof önskan, att skicka en minnesgåva till Svenskbygårdens nya museum. Då Karl-Olof var initiativtagaren till detta museum har styrelsen beslutat att tillägna det nya permanenta museet till Karl-Olof Hinas minne.

De som hitills skänkt pengar till Karl-Olofs minne är Gunila Persson, Karl Pramling, Catarina Bylund, Gull-Britt Olander, Carl-Johan Larsson, Lilian och Olof Gustafsson, Bo Flodman, Staffan Beijer, Rune och Gertrud Olsson, Staffan Kjällman, Barbro Björkander, Föreningen Svenskbyborna och Stranges begravningsbyrås (där vi inte fått namnen specificerade).
Sammanlagd summa 8600 kr.

Im memoriam Karl-Olof Hinas

1940-2015



Karl Olof Hinas föddes i Bäl på Gotland 1940 som son till Theodor Jakobsson Hinas och Emma Pettersdotter (f Buskas), som båda var födda i Gammalsvenskby i Ukraina.

Karl-Olof var Föreningen Svenskbybornas ordförande 1992-1999. I sitt äktenskap med Gudrun (f Siggelin) hade han tre barn; Pelle, Lotta och Eva. Efter Gudruns död hittade Karl-Olof en ny livspartner i Lena Palmgren. Sitt arbete hade Karl-Olof inom transportbranschen, först som anställd och senare med egen framgångsrik firma. Det är med sorg, en stor saknad och lite

ilska vi konstaterar att Karl-Olof Hinas nu är borta. Ilska därför att det känns lite som att detta skedde i förtid. Vi hade så många träffar i Gothem kvar att njuta av, så mycket att skratta och gnälla tillsammans över och så oerhört många minnen av en händelserik tid med en fantastisk utveckling vi kunnat följa på nära håll i Ukraina, Estland och Canada att utbyta. Vi hade också alla de kontakter våra gemensamma resor givit oss gemensamt. Vi lärde känna varandra i början av 80-talet redan och sedan desto närmare 1990 när vi var på resa till Dagö. Jag förberedde sedan resan där Karl-Olof sedan som Svenskbybornas vice ordförande tillsammans med en grupp svenskbybor 1991 fick inviga monumentet på Korsbacka (vid sockengränsen mellan Röicks och Pühaleps socknar) till minne av att svenskbyborna lämnade Dagö i augusti 1781. (Detta alltså 210 år efteråt: vid tvåhundraårsminnet år 1981 hade något liknande inte varit möjligt.) 1993 fick Karl-Olof och hans släktingar möjlighet att besöka Gammalsvenskby och det blev inledningen till en mycket tät kontakt med byn vid Dnjepr. Under sin tid som vice ordförande (1981-91) hade Karl-Olof medverkat till att en föreningsnål och en dekal togs fram av Föreningen Svenskbyborna. Hans storverk låg emellertid i att ta initiativ till ett museum i Svenskbygården i Roma och en omfattande skärmutställning 1995. Föreningen Svenskbyborna gjorde några insamlingar då det rådde svåra tider på Dagö efter frigörelsen från Sovjetunionen och Karl-Olof gjorde flera resor med bil och släp till ön. Karl-Olof lärde känna museichefen Urmas Selirand på Dagö och vänskapen bestod. Vi upplevde så mycket tillsammans genom åren: på Dagö, i Gammalsvenskby, vid Estlandssvenskarnas dag på Skansen i Stockholm 1994 där Karl-Olof höll tal och förstas på Gotland vid alla svenskbyhögtider. Vi kommer att sakna dig alldeles enormt Karl-Olof, du efterlämnar ett så stort tomrum!

*För vännerna och Svenskbyborna,
Jörgen Hedman*